

## Invitation til Fellowship



Venskabsknode

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 18

i Gildegården, Rønne

Alle gildebredre med ægtefæller m.m. på Bornholm inviteres hermed til en dejlig aften, hvor vi udover først at spise sammen, og høre fellowship-budskabet i gildehallen, til slut under kaffen vil nyde hinandens selskab sammen med brødrene Nicolai (21 år) fra baptistspejderne og Lucas (18 år) fra DDS.

De 2 har nemlig i sommer deltaget i en kæmpe verdensomspændende spejderlejr i Amerika, hvor de har haft helt enestående oplevelser sammen med spejdere fra 150 lande. Dem vil de komme og fortælle om.

Vi i gilderne har sikkert også alle haft dejlige oplevelser fra sommerlejre, - men at møde så mange forskellige men jævnaldrene spejdere, og diskutere FN's verdensmål, må have været en helt speciel oplevelse, så vi håber, at alle de bornholmske gildefolk vil komme og høre derom.

Alt dette til rigtig spejderpris, nemlig kr. 65,00 excl. drikkevarer.



TILMELDING SENEST SØNDAG DEN 20. OKT. TIL

Elisabeth mobil 2493 5696 eller Lis Brendes mobil 2423 5644

På glædeligt gensyn

1. gilde, gruppe B = DE FIFFIE

NR. 10

Oktober 2019

69. ÅRG



Efteråret er kommet

# Redaktørens Klumme



Så er det smukke efterår kommet. Gå en tur i skoven og oplev alle de smukke farver. Man kan dog stadig nyde en kop kaffe ude, hvis det er solskin og man finder et sted med læ. I dette nummer lidt referater fra gruppemøder, gildemestertale og indbydelse til arrangement.

## Indholdsfortegnelse

side 3	Gruppereferat fra "DE ADSPREDTE"
side 4	Gruppereferat fra "DE FIFFIE"
side 5	Gruppereferat fra "DE VISE"
side 6	Gruppereferat fra "4 HERREDER"
side 7	Gruppereferat fra "VIBSENE"
side 8	Husarernes sommerafslutning
side 9	Arrangement på "Vingården"
side 10	Billeder fra "Vingården"
side 11	Gildemestertale ved 2. gildes fødselsdag
side 12	Gildemestertale ved 2. gildes fødselsdag
side 13	Gildemestertale ved 2. gildes fødselsdag0
side 14	Fødselsdage i oktober måned
side 15	Information
side 16	Indbydelse til "Fellowship"



## Sct. Georgs Gilderne på Bornholm

### 1. Gilde/Distrikt – Landsgildet

Gildemester:	Inger Fornitz	4036 0958	<a href="mailto:ingfo@outlook.dk">ingfo@outlook.dk</a>
Kansler:	Ida Olsen	2851 6001	<a href="mailto:naio@live.dk">naio@live.dk</a>
Skatmester:	Kirsten Harboe	56978192	<a href="mailto:kirsten.harboe@get2net.dk">kirsten.harboe@get2net.dk</a>

### 2. Gilde/Distrikt – Landsgildet

Gildemester:	Niels Dahl	2344 2394	<a href="mailto:mienis-dahl@mail.dk">mienis-dahl@mail.dk</a>
Kansler:	Karin Ann Nissen	2156 5799	<a href="mailto:karinann@oblongo.com">karinann@oblongo.com</a>
Skatmester:	Niels Kofoed	5649 3233	<a href="mailto:nielskofoed@mail.tele.dk">nielskofoed@mail.tele.dk</a>

## BURGUNDIA

Burgundia udkommer hver måned undtagen juli og august. Indlæg hertil kan inden d. 20. i foregående måned sendes enten som mail til adressen [elleby@pc.dk](mailto:elleby@pc.dk) eller som almindelig post til: **Michael Elleby, Bredgade 12, 3730 Nexø** Tlf: 3058 0041

### Forsendelse i Nexø:

Bliver sendt pr. mail, dem der ikke har mail får lev. Papirudgave

### Forsendelse i Rønne

Bliver sendt pr. mail, dem der ikke har mail får lev. papirudgave  
Der ligger også i Gildegården

# TILLYKKE

## Fødselsdage i oktober

Ingen fødselsdage i 1. gilde

## 2. Gilde

- 5. Hanne Sommer
- 29. Mie Dahl

## DE ADSPREDTE

Gruppe B blev indkaldt til at besigtige Bornholms sydlige jorder hos Kirsten tirsdag den 10 september, og alle kom nærmest sejlene i et forrygende uvejr som nogen steder stoppede trafikken, da man ikke kunne se ud af bilen. En absolut bragende start på et fremtidigt nyt gruppearbejde. Lotte, Ole B, Bente, Finn og Irene blev efterhånden tørre under Kirstens frokost og arbejdet med at finde gruppenavn startede – og da vi bor ret spredt – og også af og til er adspredt – både på den ene og anden måde – så blev vi altså til ”De Adspredte”.



Finn er vor kontaktperson, og Lotte står for finanserne, og fik derfor overdraget en fin pengekasse, og Kirsten blev skriverkarl. Hvor vidt vi bliver en spisegruppe eller aften / daggruppe lader vi hver enkelt om, som skal holde gruppemødet.

Kirsten, som øjensynligt havde været mere adspredt end de øvrige, troede fejlagtigt at det var gruppen der skulle lave Fellowship, så vi planlagde besøg af Lucas og Nicolaj, som var på Verdens Spejder Jamboree her i sommer, og som De små glæders fond ydede et rejsetilskud til. Men det ordnede sig. Men hvad skulle vi kaste os over resten af sæsonen? Kirsten fremlagde tanker om, hvad egentlig hver især ville fremhæve, hvis man blev bedt om at finde 3 ting



der virkelig betød noget / interesserede én. Men man skulle holde familien udenfor, - den er det jo nærmest en helligbrøde ikke at interesse sig for. Dette vil vi så tænke over, og måske skrive ned ( for ikke alle husker lige godt ) til næste gang, der bliver hos Finn – torsdag den 7. november kl. 18.- og juhu !!! så skinnede solen, da mødet var forbi.



## Kort referat af 1. gildes nye gruppe B's allerførste møde.

Det foregik hos Ida i Hasle – udendørs i det dejligste sommervejr under solparasollen. Læskedrikke og skøn frugt udgjorde hovedbestandelene i dagens traktement. Vi bliver ikke en spisegruppe, idet vi har aftalt at mødes om eftermiddagen. Men det skal nu nok blive godt alligevel. Vi har startet en gruppekasse, som man betaler til hver gang. Snakken gik iøvrigt meget livligt – vi taler ikke i munden på hinanden. Ikke mindst aftalen vedrørende fellowshipdagen gik som en leg. Og så er vi jo så 'hitte-på-somme', at vores gruppe blev døbt DE FIFFIE.

### Således afrapporteret af Ida.



Jeg er stadig imponeret over at en mand der har været udsat for så meget nedværdigelse. Blandt andet blev han sat til at bryde Klippe og grus med træværktøj, og de bare næver. De måtte ikke få metal værktøj, fordi fangevogterne, frygtede at de kunne bruge dem som våben. Gruset svarede næsten til det, som vi kender som Årsdalegrus. De arbejdede hele dagen, også i middagssolen, uden at måtte beskytte sig imod den brændende sol, hverken solbriller eller hat.

Det at han kan slå en streg over disse ydmygelser, når han selv kommer til magten.

Det beviser for mig, hvor stort et menneske han var.

Jeg tror aldrig at jeg kommer til at opleve nogen lignende, i min levetid!

De danske medier har flere gange fortalt om hvor stor en politiker Lars Løkke Rasmussen er eller var. Men for mig mangler han rigtig meget. Han har aldrig selv betalt for noget, han kunne få andre kasser til at betale for sig. Og som liberal politiker tænkte han mest på dem som har velstand og magt. Ikke så meget på de svage i samfundet.

Hvor Nelson Mandela først og fremmest tænkte på de svage!

Han fik blandt andet gennemført, at der blev lagt strøm og frisk vand ind i Township,ene, hvor de aller fattigste bor. Og vel at mærke gratis for dem der bor der!

Jeg kunne nævne flere fantastiske ting om den mand, men det må blive en anden gang.

Nu vil jeg slutte med at ønske jer alle en fortsat god fødselsdag!

For ca 10år siden fik vi muligheden for at rejse ned til Captown. Hvor Deon, (vores svigersøn) var opvokset. Det var en fantastisk oplevelse at se det sted hvor han var fra, og så samtidig, prøve at komme lidt bag om de konflikter der havde været i det Sydafrikanske samfund, i over 100 år. Først havde der været utallige stammekrige. Sydafrika har den dag i dag stadig 11 officielle sprog. Dog er engelsk undervisnings sproget.

Senere blev Sydafrika Hollandsk Koloni. Hvor de hentede forskellige rigdomme ud af landet. Sidst i 1800 tallet begyndte Englænderne at vise interesse for landet, da de fandt ud af at der var store forekomster af guld og diamanter i bjergene. Det resulterede så i krig mellem disse to nationer ( Boerkrigen som vi har hørt om i vores skoletid.)

Baden Powel var officer i den engelske hær, og blev efter et ophold i Indien, sendt til Sydafrika. Hvor han bla. fik til opgave at forsvare Mafeking, mod Boerne, som var en blanding af Hollandske indvandrede og lokale stammekrigere.

Vi var i afrika i Marts måned, som er sidst på deres efterår, og tørketid. Det overraskede mig, at se hvor tørt det rent faktisk kan blive. Der falder ikke en dråbe regn i løbet af 2 til 3 mdr.

Vi var også ude at se på vindistrikterne i Vestern Cap, som er Sydafrikas største vindistrikt. Anlagt af Hollændere, og deres efterkommere.

Der er nok en del af jer der har smagt vin fra Spier. Det var der vi 1 af dagene, var inde at smage på vin, og købe vores frokost, som vi indtog i en park, midt i vinmarken, lige ved siden af et indtørret flodleje, hvor vi så en hel masse reder lavet af væverfugle. Et fantastisk skue.

Vi var naturligvis også en tur nede ved Cap det gode håb. Som jeg altid har troet var det sydligste punkt på det Afrikanske kontinent. Det fant jeg så ud af, ikke at passe, for ca 300km østligere ligger Agalla Point, som rent faktisk er det sydligste punkt. Og der hvor det Indiske Ocean og Atlanten mødes. Det var vi også ude at se på. Da Deons forældre boede i en lille by ikke langt derfra. Lige øst for Agalla Point var der en skøn strand, som vi besøgte, og opholdt os på, en hel eftermiddag. Vandet var ca 22gr (vand fra det Indiske ocean) og luften var 26-28gr, og jeg mødte op i min vinterblege krop. Så Heidi, s svigerfar kaldte mig for jordbær slikkepinden, da vi besøgte dem om aftenen.

Det der gjorde allermest indtryk på mig var vores besøg på Robben Island, og de fangebarakker der var tilbage. Det var alene tidligere fanger der var guider på Øen.

Barakkerne var indrettet med 28 mands stuer, med et toilet, og 1 bad pr stue, de måtte bade lige så meget de ville. Men vandet blev pumpet op fra Atlanten, hvor Hobos strømmen løber lige forbi Øen, så vandet var ca 8gr året rundt. Så det med bad blev meget begrænset.

Nelson Mandela og de andre ledende ANC folk var dog indsat i isolations flojen, hvor de var indsat i eneceller, med en græsmåtte på betongulvet som seng. De sidste 4-5 år fik de dog senge med halm madrasser, at ligge på.

## Gruppreferat fra "DE VISE"

Gruppe 2 hedder fremover "De vise"

Gruppen har ikke valgt gruppeleder endnu, Men vi har gruppemøde den 2. oktober, her finder vi ud af de øvrige poster i gruppen.

Første gruppemøde er 2. oktober kl. 15 hos Sam og Hanne

Ref. Hanne



## Grupperferat fra "4 HERREDER"

### Beretning af gruppe 3.s første møde!

Gruppe 3 havde indkaldt til sit første møde onsdag d. 4 september hos Merthe og Niels i Vestermarie. Vi har fødselsdagsgildehallen d. 23/9. Niels havde indsendt en annonce til Borgundia i august. Så vi manglede bare at aftale det praktiske. Det var hurtigt overstået, så vi kunne gå til det væsentlige! Vi skulle finde et navn (det blev 4 Herreder ud fra hvor gruppemedlemmerne har adresse) derefter en formand, det blev Erik Folke Jørgensen. Referent til Borgundia bliver den der skal holde næste møde, eller en anden der melder sig frivillig. Vi havde et fantastisk flot fremmøde til første møde på ca 116%. Vi var mødt alle 6 + Birgit. Næste møde bliver d. 9 okt. hos Anni kl 14



### Fødselsdags Gildehal 2019!

I aften har vi Efterårs jævndøgn. Det vil sige at 3/4 del af året 2019 er gået.

Og hvordan er det så gået? Det er lidt op til den enkelte at svare på! Men ud fra statistikerne er det gået meget godt. Det har været et år lidt over gennemsnittet!

Både hvad angår solskinstimer, temperaturer og ikke mindst mm regn

Og hvad kan man så bruge statistik og gennemsnit til. Hvis man feks. sætter den ene fod i isvand, og den anden i 80 gr varmt vand, har man det ifølge statistikken, næsten perfekt!

Det eneste man efter min mening kan bruge statistikker til, er at se om man skal være tilfreds med, som man har det, eller om man skal stramme sig an, for at få det bedre!

Her først på måneden havde jeg fødselsdag, og ifølge statistikkerne har jeg levet mere end 3/4del af mit liv. Så ud fra det, går det kun tilbage! Så nu ved jeg hvad jeg kan forvente mig!

Men det kan godt være at jeg har levet 3/4 del af mit liv. Men jeg er langt fra færdig med at leve det. Helbredsmæssig er det ved at tage lidt af efter mange år på arbejdsmarkedet, med hårdt fysisk arbejde. Men socialt har jeg det bedre end nogen sinde. Så jeg frygter ikke at skal gå i gang med den sidste 1/4 af mit liv. Jeg bliver snart folkepensionist. Når man ser hvor travlt de andre pensionister har, frygter jeg lidt for om der er timer nok i døgnet, til at jeg kan nå alt det jeg gerne vil.

For at snakke om noget helt andet, blev vores datter for ca 20 år siden gift med en mand fra Sydafrika.

Det gjorde at min interesse for hvad der skete i Sydafrika, blev endnu mere vakt. Jeg havde med stor interesse, for dette, fulgt med i hvad der skete omkring adpartheid styret i Sydafrika, og ikke mindst omkring De Klerk,s forhandlinger med ANC om en overgangs regering, så de sorte fik større indflydelse på, hvad der fremadrettet skulle ske i landet.

Efter den første overgangs periode, skete der det, at ved det første frie valg, hvor de sorte og farvede havde stemmeret, fik ANC magten, og Nelson Mandela blev valgt til Præsident.

Det er imponerende at en mand som i ca 30 år har været fængslet for sin politiske overbevisning, deraf 21 år isoleret på Robben Island, nedværdiget og tortureret. Med overbærenhed kan slå en streg over det hele. Der var ikke en eneste af de tidligere herskere der blev stillet til ansvar for deres handlinger.

Det bevirkede blandt andet at Sydafrika blev et af de rigeste lande, på det Afrikanske kontinent.

Da Nelson Mandela blev gammel og syg, var der andre fra ANC der overtog magten, de var desværre mindst lige så korrupte som de tidligere hvide herskere. Det har bevirket at velstanden i landet er faldet, og uligheden er steget. Det har resulteret i at landet til tider balancerer på randen af en ny borgerkrig!

## Billeder fra "Vingården"



## Gruppereferat fra "Vibsene"

Gruppen holdt sit første gruppemøde hos Kirsten Gravesen lørdag den 14. september kl. 14.30. Mødet startede med en dejlig sang "det lysner over agres felt". Navnet til gruppen blev hurtigt bestemt da gruppen har 2 der hedder Vibeke.. Gruppens næste arrangement blev diskuteret lidt, men det er kun til november. Emner til gruppemøder blev diskuteret. Emner der kom på bordet var bl.a. medlemmernes spejderkarriere, se ting på Bornholm så næste møde er den 12 oktober på Rønne teater hvor Hans Jørn vil vise rundt og fortælle om teatret.

Snakken gik godt lige fra starten af som altid, når gildebrødre er samlet :-)

Gruppeforkvinde blev Kirsten Gravesen under lidt protester.

Næstkvinde blev Laila.

Ref. blev Michael

Mødet sluttede med Kirstens dejlige kaffebord med hjemmebagte boller med pålæg og ost samt hjemmelavet æble—tranebær kage. Sagde farvel med endnu en sang "dit sind flyver altid så viden omkring.

Ref. Michael



## Husarernes sommerafslutning:

Gruppen tog rørende afsked med hinanden torsdag den 29. august.

Det fandt sted på Nexø Havn, hvor vi hyggede os og indtog en dejlig middag på restaurant Colinarium i strålende sol.

Vi mindedes flere oplevelser i de to år, og naturligvis gik tankerne til Karen, som vi lige har mistet.

Vi sluttede hos vores afholdte gruppeformand Kirsten med kaffe arrangement.

## En Husar



## Arrangement på "Vingården"

Den 11. september mødtes gildebrødre fra begge gilder til gildemøde på Vingården, Lille Gadegård i Pedersker, hvor en oplagt vinbonde, Jesper Poulsen, viste os rundt udendørs og indendørs.

Han fortalte om glæder og skuffelser når man prøver at producere vin. Der er mange farer: frost, regn i druernes bestøvningsperiode. for lidt sol, for meget sol, trækfugle, som spiser høsten, meldug m.m.

Numer går man over til at mest lave hvidvin. Solaris-druen giver håb for fremtiden. Undervejs var der også stik til politikere, spøg og en gris, som drak Coca Cola.

Som en gildebror sagde: End skønt en del deraf er sandt, var der dog også løgn iblandt. Undertegnede tænker at hvis alt glipper har vinbonden en fremtid so stand-up komiker. Bagefter stod den på traditionel dansk frokost ledsaget af boblevin, honningsyp, hvid og rød vin.

Efter frokosten kørte vi skråt over vejen til Pedersker Kirkemølle og den indtilliggende forsamlingsal og drak vor medbragte kaffe og nød gruppen To-times hjemmebag.

Eva-Lena